



**deeltuinen**  
voor iedereen een tuin



## EEN TUIN DELEN = PLEZIER VOOR TWEE

Stichting Steenbreek ondersteunt het platform Deeltuinen. Dit initiatief biedt tuineigenaren de mogelijkheid om hun tuin ter beschikking te stellen aan mensen die geen eigen groen hebben en in de tuin van een ander willen zonnen, tuinieren of relaxen. Er zijn in Nederland 2,4 miljoen huishoudens die geen tuin hebben. Delen heeft een grote sociale impact en laat zien dat groen verbindt.

### WAT IS HET?

Via Deeltuinen kan een tuin van iemand anders worden gereserveerd voor een paar uur, een hele dag of zelfs een nacht. Het is een soort Airbnb voor tuinen, met als groot verschil dat dit platform gratis en niet commercieel is voor zowel de tuineigenaar als de 'huurder'. Er worden al meer dan honderd tuinen verspreid over heel Nederland gedeeld met anderen. Deze tuinen variëren van groot tot klein, in stad en dorp, en van groen tot versteend. De missie van Deeltuinen is voor heel Nederland een tuin op fietsafstand.

### HOE WERKT HET?

Tuineigenaren kunnen zelf een profiel aanmaken via de website; wie gebruik wil maken van een tuin kan op de website in de online agenda een dagdeel reserveren, waarna Deeltuinen het e-mailadres en telefoonnummer van de tuineigenaar doorgeeft. Alle denkbare soorten tuinen komen in aanmerking: stadstuin, boerentuin, groot, klein, wild, netjes, kindvriendelijk, siertuin of een tuin van een stichting of instantie.

Deelnemers kan worden gevraagd of ze hun tuinen educatief willen inzetten, om te spelen, relaxen of zelfs logeren, maar bijvoorbeeld ook voor hulp bij tuinieren. Dit laatste kan interessant zijn voor ouderen die moeite hebben om zelf hun tuin te onderhouden of een eigen tuin missen. Het delen van tuinen kan verder een rol spelen in de strijd tegen eenzaamheid of bijvoorbeeld ter voorkoming van hittestress gedurende een warme periode.

### WAAR KOMT HET IDEE VANDAAN?

Het idee voor Deeltuinen ontstond in deze coronatijd. Martijn Neuvel uit Hoorn, een van de initiatiefnemers, kwam op het idee om zijn huis aan te bieden aan gezinnen met kinderen zonder tuin. Daarop kwam de vraag van iemand die een fijne, rustige tuin zocht voor haar moeder op leeftijd. Dat deed het besef ontstaan dat veel meer mensen behoefte hebben aan een tuin, omdat zij bijvoorbeeld wonen in een stadswoning of in een flat. Het bezit van een tuin is een rijkdom, maar niet voor iedereen binnen handbereik. Via Deeltuinen kan aan kinderen, ouderen, mensen met groene vingers of natuurliefhebbers dicht bij huis een alternatief aangeboden worden voor een overvolle speeltuin of een platgelopen park.



## VOOR WIE IS HET?

Wie groene vingers heeft en geen tuin, komt vaak niet verder dan wat kruidenplantjes op het balkon. Liefhebbers van tuinieren kunnen in overleg met de aanbieder overeenkomen om bijvoorbeeld een moestuintje te beginnen, zodat gebruiker en eigenaar kunnen profiteren van de opbrengst van de gedeelde inspanningen.

Het is ook mogelijk om in een leentuin een tentje voor een nacht of langer op te zetten en een soort mini-privévakantie te vieren. Een deeltuin is ook uitermate geschikt om de rust op te zoeken, te genieten van de zon of de schaduw, of om een boek te lezen.

Ouderen zonder tuin vormen een bijzondere doelgroep; zij kunnen, liefst dicht bij huis, in een tuin een plekje vinden om te genieten van de natuur en te luisteren naar de buitengeluiden. Een deeltuin kan ook voor kinderen die thuis geen tuin hebben een ideale plek zijn om te spelen, te ravotten en de natuur te ontdekken.

## MEER WETEN?

Wie meer informatie wil over deeltuinen, kan terecht op onderstaande websites.